



Onze jaarlijkse tocht naar het winderige strand in Katwijk.



Al een aantal jaren gaan we op een zomerse dag, nog net voor de vakantiedrukke, een tocht maken naar de kust en bezoeken we het strand in Katwijk. Even leek het er op dat ook deze tocht niet door zou kunnen gaan wegens de geringe aanmeldingen voor deelname. Gelukkig kwam dat uiteindelijk toch nog in orde. Twee dagen voor de geplande tocht op donderdag 7 juli hadden zich 9 scootmobielberijders aangemeld als deelnemer. Toch leek er nog een haar in de soep te komen door het feit dat een aantal van onze begeleidingsgroep voor die dag andere bezigheden had. Gelukkig bleek dat er in het netwerk van onze voorzitter Rien toch nog een paar vrijwilligers konden worden gevonden die bereid waren om mee te gaan als begeleider. Nu alles in orde leek te zijn gekomen, gooide het weer wat roet in het eten. Na een paar mooie, zonnige en bijna windvrije dagen, dreef er vanuit Engeland een dreigende depressie over de Noordzee naar onze kust. De morgen van 7 juli was zwaar bewolkt met inktzwarte plukken wolk waaruit zo nu en dan wat lichte regen viel. Deze wolken werden door de krachtige westenwind met een kracht 4 tot 6 beaufort echter al snel weer weggeblazen en wij hadden een goede verwachting dat het weer op deze dag alsnog ten goede zou komen en dat blijkt achteraf juist te zijn geweest.

Bij het verzamelpunt voor ons vertrek blijkt dat er twee deelnemers minder mee zullen gaan. 1 Door een fysiek ongemak en de tweede is niet naar het verzamelpunt gekomen. Verheugend is dat we twee nieuwe deelnemers mogen verwelkomen.

Voor we vertrekken vertelt Rien in grote lijnen hoe we vandaag gaan rijden en geeft aan de nieuwe scootmobielberijders en nieuwe begeleiders wat adviezen voor een zo veilig mogelijke deelname aan een tocht met een aantal scootmobielen. We moeten nog even wachten om te vertrekken omdat 1 der deelnemers wat later aankomt omdat er thuis nog even een acculader opgehaald moest worden. Even na 11 uur gaan we van start en formeren we een colonne. We rijden de Wassenaarseweg op en komen langs het museum Corpus waar we Leiden verlaten. We rijden Oegstgeest binnen en gaan door het Landskroon park en komen aan de boorden van de Oude Rijn. Langs een uitgebreide nieuwe wijk langs het water rijden we naar de nog nieuwe brug over de Oude Rijn en komen dan op het grondgebied van Valkenburg. In dit open maar leuke gebied volgen we een paar brede fietspaden en gaan een aantal bruggen over. Het fietspad heeft de naam Dorpsweide gekregen maar hoewel het een leuk gebied is, is er van een Dorpsweide geen sprake meer. Aan het einde van het fietspad draaien we de Hoofdstraat van Valkenburg op en vervolgen onze weg naar het Castellumplein. Hier stoppen we om naar Rien te luisteren die iets verteld over de bekende jaarlijkse paardenmarkt die op dit plein

werd gehouden. De naam Castellum klinkt Romeins en dat is logisch want in de tijd dat Romeinse heerscharen in dit gebied langs de Rijn marcheerden over de Limes de Romeinse grensweg zuidelijk van de Rijn, was Valkenburg een onderdeel van deze verdedigingslinie van Leiden naar de Noordzee en stond er ook in dit dorp een castellum of mogelijk zelfs 2 waarin het praetorium Agricola (militair hoofdkwartier) was gevestigd ter voorbereiding van de invasie van Engeland die echter nooit door is gegaan. In Zee bij Katwijk werd toen ook de vesting Brittenburg voor dat doel gebouwd.

Ter herinnering aan de jaarlijkse paardenmarkt staat naast de kerk op het plein ook nog een beeld van twee handelaren in paarden,



Na deze historische terugblik, rijden we verder door het dorp en volgen een zigzaggende koers door straatjes en over bruggen. Duidelijk is dat Valkenburg een natte gemeente is met veel waterlopen die waarschijnlijk allemaal in de Oude Rijn uitkomen.

Na deze trip door het bewoonde gebied komen we bij de tunnel onder de doorgaande weg de N206. We rijden door de tunnel en gaan over het fietspad naar de Cantineweg, een weg langs de rand van het duingebied van de Zuidduinen. We stoppen nog even om de grote watertoren te bekijken die in de duinen staat. Via deze watertoren werd in het verleden de stad Leiden voorzien van vers drinkwater en toen de stad werd uitgebreid en er hogere huizen werden gebouwd, werd ter ondersteuning in Leiden langs de Hoge Rijndijk een nieuwe watertoren gebouwd.

We volgen de Cantineweg met beneden een grote woonwijk, tot het einde en gaan dan het rijwielpad van het Vlaggeduin op. Dit nog tamelijk nieuwe brede fietspad loopt ook langs de duinen en komt uit op de rotonde bij de Sportlaan. We volgen de Sportlaan en zien de

Soefitempel die in de duinen is gebouwd. Aan het eind van de Sportlaan komen we op de Boulevard en gaan dan omlaag naar het strand waar we stoppen bij het restaurant Het Strandhuys voor koffie en een lunch. We stallen onze voertuigen en zorgen voor een aansluiting van een der scootmobielen om de accu nog wat bij te laden. De harde wind blaast stevig over de zee en een gevoel van gezandstraald te worden doet ons besluiten om de pauze maar binnen te gebruiken en het terras aan de zeezijde deze keer niet te gaan gebruiken. Dat het hard waait is duidelijk te zien aan de hoge golven die met dikke schuimkoppen op het strand worden gezwiept. Binnen is het gezellig en kunnen de verwarde haardossen weer wat in fatsoen worden gebracht. Na koffie en een bescheiden lunch vertrekken we weer en rijden de boulevard op waar we de harde wind moeten trotseren. De scootmobielberijders hebben daar minder last van dan de meefietsende begeleiders. Het is rustig op de boulevard en we maken dan ook gebruik van de rust en de ruimte om niet de weg te volgen maar over het brede trottoir te rijden. Halverwege de boulevard is men druk bezig met het voorbereiden van een Bier rock event. Nabij de kerk is een toren gebouwd van tientallen houten bier fusten en er worden kraampjes ingericht waarop al diverse soorten bier in kleine en grotere flessen staan. Omdat alcohol en snelverkeer niet zo'n goede combinatie is bedwingen we onze trek in een biertje en rijden de boulevard helemaal af. We passeren een aantal beelden o.a. van een oud visserspaar en een groot monument van de in zee omgekomen vissers. Op de boulevard hebben we tegen de wind in moeten worstelen en door deze wind verliest Rien zijn pet die huppelend over de weg danst. Een trainende hardloper duikt op de pet en komt die vriendelijk weer terug bezorgen.

We verlaten de boulevard en gaan de Buitensluis op waar we nog even stoppen om te luisteren naar informatie over de vesting Brittenburg waarvan ter herinnering een groep gewapende verdedigers in brons of ander metaal op een verhoging is gezet.



Zodra we in oostelijk richting langs het water naar de Binnensluis gaan ,gaat ons tempo omhoog door de straffe wind die ons vooruit stuwt.
We volgen het fietspad langs de Binnenhaven en stoppen bijna aan het einde van dit fietspad nog even bij een oude Kalkoven waar Rien nog iets van vertelt.
Aan het einde van het fietspad draaien we het bedrijventerrein 't Heen op en doorkruisen dit tot we via een brug op het fietspad komen dat naar Rijnsburg voert.
In Rijnsburg haken twee deelnemers af omdat zij in die plaats wonen. Wij moeten nog wat verder om thuis te komen en gaan met een soepele pedaaltred of met een net iets sneller rijden voertuig het fietspad af langs het Oegstgeesterkanaal. Enige jaren geleden had je hier nog een weids uitzicht over een open landschap. Nu zijn aan beide zijden van het kanaal woonwijken gebouwd met en dat moet worden gezegd, mooi huizen en een groot appartementencomplex dat op en groot kasteel lijkt.
Aan het einde van het fietspad gaan we door een tunnel de snelweg A44 onderdoor en rijden dan via de Haarlemmerstraatweg en de Oude Dorpsstraat, Oegstgeest binnen. Hier haakt weer een deelnemer af om naar zijn woning in Warmond te rijden. We volgen de Rhijngeesterstraatweg, komen langs het bos van Wijckdersloot en gaan dan via de rotonde rechtdoor naar het Rhijngeestpark waar we langs het gemeentehuis van Oegstgeest komen. Via een onverharde weg en over de Drakenbrug rijden we het park door en komen op de Endegeesterstraatweg. We zien het kasteel Endegeest en op het einde van de weg slaan we linksaf de Wassenaarseweg op om even later in de remmen te knijpen bij Basalt, ons startpunt van deze dag. Kennelijk hebben we geen ommetjes gemaakt want de geplande afstand voor deze tocht van 21 kilometer blijkt precies te kloppen.



Volgende tocht.

Op donderdag 21 juli hebben we een tocht gepland naar de Ridderbuurt in Alphen aan den Rijn. We willen daar in een grote boerderij een koffie- en lunchpauze houden. De kosten voor deze tocht bedragen 10,50 euro (3 euro inschrijfgeld en 7,50 euro voor koffie en lunch. De lunchplaats is geen horecabedrijf en daarom willen we voor 18 juli graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. (De eigenaresse van de boerderij wil dit graag weten omdat zij dan weet hoeveel inkopen zij moet doen)

Deze tocht kan alleen doorgaan als er tenminste 5 deelnemers zijn.

We verzamelen om 10:45 uur aan de voorzijde van het Alrijne ziekenhuis bij de Persant Snoepweg in Leiderdorp. Vertrek is om 11:00 uur. De route gaat door polders en langs vaarten. De tocht is ongeveer 25 km lang.

Indien er voor deze tocht onvoldoende belangstelling bestaat bieden we als alternatief een tocht door Voorschoten aan. Startpunt wordt dan Bij het Huis van de Buurt Morschwijk aan de Topaaslaan, Verzamelen 10:45 uur. Vertrek 11:00 uur, Aanmelden voor 20 juli.

Aanmelden voor de tochten via mail rienrijk@gmail.com of telefoon 071-5221936.