



## Zonnige tocht voor bezoek aan onze burens



*Verzamelen bij Op Eigen Wieken*



*Bezoek aan onze mini-buurtjes met puntmutsen*

Donderdag 9 september 2021 staat de voorlaatste tocht van dit jaar op het programma. Een tocht naar een bestemming in de buurt van Leiden. Ook een tocht die we in de afgelopen jaren al 4 keer als openingstocht hadden willen rijden. Telkens waren er klimatologische of andere oorzaken die ervoor zorgden dat we die tocht moesten cancelen. Dit jaar dus nog maar eens proberen. Nu zijn de weersomstandigheden ideaal: volop zon, een temperatuur van rond de 25 graden en bijna geen wind. Bedoeling was om er een korte tocht van te maken van een kilometer of 15 en daarom starten we pas om 13:00 uur. Door het ontbreken van een goed invalidentoilet op de route moeten we echter een extra lusje maken en wordt de afstand iets meer dan 20 kilometer.

Aangetrokken door het fraaie weer melden zich 7 personen met hun scootmobiel bij Het huis van de Buurt Op Eigen Wieken aan het Valkenpad in Leiden. Omdat een paar aanmeldingen voor deze rit nogal laat binnenkwamen had Rien slechts 3 begeleiders gevraagd om mee te gaan. Toen ook nog bleek dat 1 van de beoogde begeleiders niet precies wist hoe bij het vertrekpunt te komen, starten we met slechts 2 begeleiders die de stoet op de fiets vergezellen. Gelukkig kan de wat verdwaalde 3<sup>e</sup> begeleider zich later bij ons aansluiten.

Vanaf het startpunt rijden we door een stukje van de Slaagwijk en gaan we naar het Rozenpad dat langs de Zijl naar de Broek- en Simontjespolder loopt. Vanaf het Rozenpad hebben we een mooi uitzicht over de grote Boterhuispolder aan de overzijde van de Zijl. Op de Zijl zien we diverse kleine boten richting de Kagerplassen varen of naar de Oude Rijn. We passeren de aanlegsteiger van het veerpontje dat in een deel van het jaar wandelaars en fietsers over de Zijl zet. We passeren ook de Broekdijkmolen, een achtkantige poldermolen uit 1862. Deze molen stond oorspronkelijk in de Waardpolder bij Haarlem en werd in 1974 door de gemeente Haarlem geschonken aan Warmond.



Even verder passeren we het aanlegsteigertje van een nieuw pontverbinding tussen de Broek- en Simontjespolder en het eiland Koudenhoorn. Het kleine vierkante gele pontje wordt aangedreven door zonne-energie en met behulp van een telefoon bediend. Het is een experiment dat nog tot begin oktober duurt. Op vrijdag en het weekend kunnen passagiers gratis met de pont overvaren. We zien in de verte op de Groote Sloot het pontje varen. Fietsers en voetgangers worden meegenomen; helaas geen scootmobielen omdat de aanlegsteigers daarvoor niet geschikt zijn.

We verlaten de Broek- en Simontjespolder, ooit een polder met een oppervlakte van meer dan 250 hectare, maar door de bouw van de Merenwijk nu nog slecht 50 hectare groot.

Na het oversteken van de Leede komen we in Warmond waar de 3<sup>e</sup> begeleider al op ons staat te wachten en aansluit bij de stoet.

We gaan via de brug over de Leede naar het eiland Koudenhoorn en maken een rondje over het eiland waarbij we ook een stuk onverhard pad moeten volgen. Bij het restaurant op het eiland stoppen we om te genieten van het wijde uitzicht over 't Joppe met in de verte de Zwanburgerpolder waar men slechts met een bootje kan komen. In dit waterrijke gebied vaart een oude Notarisboot waarmee je na een telefonische afspraak overgezet kan worden naar een van de mogelijkheden om te debarkeren in het gebied van de Kagerplassen. We verlaten Koudenhoorn en rijden door het centrum van Warmond richting



het bos rond Huys te Warmont. Onderweg passeren we nog een borstbeeld van de Leidse schilder Jan Steen die in deze gemeente een aantal jaren heeft gewoond en maken we een klein ommetje door Park Groot Leerust. Vanuit dit parkje bekijken we het plassengebied weer uit een andere gezichtshoek. Het is een rustige plek waar het in de mooie weekenden erg druk kan zijn maar waar nu een pastorale stilte hangt. In het parkje staat een oude theekoepel waar je een consumptie kunt halen als het tenminste open is, hetgeen vandaag niet het geval is.

Via het door een wit hek afgesloten pad naar Huys te Warmont naderen we het grote in restauratie zijnde landhuis waarin nu kantoren zijn gevestigd van het Zuid-Hollands Landschap en een

woonhuis van een voormalige minister. Het parkbos bestaat uit een grote variatie aan bomen en struiken en heeft mooie wandelpaden en eiken- en beukenlanen. In het najaar tref je er een grote variëteit aan van paddenstoelen waaronder de pruikenzwammen.

We rijden een stuk over de wat hobbelige onverharde paden en komen bij het 'kabouterdorp' dat onder een grote boom is neergezet.

Na het verlaten van het bos steken we de Herenweg over en rijden we over het wat smalle fietspad naar het viaduct over de A44 en vervolgens naar ons rustpunt in deze tocht, bij het Van der Valk Hotel Sassenheim, waar we worden ontvangen door vriendelijk en behulpzaam personeel. Er staat een tafel voor ons klaar waar we plaatsnemen. Voor we zover zijn dat wij aan de koffie of lunch kunnen beginnen moeten we nogal een tijd wachten omdat het bezoek aan het invalidentoilet en het zoeken naar een oplaadpunt voor de accu's van een paar scootmobielen en daarna het zoeken van een parkeerplaats in het restaurant, nogal wat tijd in beslag neemt. Uiteindelijk kan iedereen een bestelling doen en genieten we van een gezellige lunch. Na deze pauze beginnen we aan



het volgende deel van de tocht en rijden we terug naar de Herenweg in Warmond. We passeren een grote weide waarop een hoge paal staat met een ooievaarsnest. De bewoners zijn inmiddels vertrokken naar zuidelijker streken. In het weiland loopt een kleine kudde runderen van het type rode Lakenvelders. Deze weide behoort bij het landgoed Oostergeest dat vanaf de weg door de dichte begroeiing bijna niet te zien is. Op het landgoed is ook een wandeling uitgezet die tegen betaling toegankelijk is. We rijden langs een begraafplaats gelegen rond een ruïne van de oude kerk die tijdens het beleg van Leiden in 1591 in brand werd gestoken, later weer opgebouwd werd maar daarna weer is verworden tot een ruïne.

We passeren de gebouwen van Mariagaarde waarin vroeger het kleinseminarie van het bisdom Haarlem was gevestigd. Daarna is het een verzorgingshuis geweest en thans heeft het een woonbestemming. We



rijden dan kris kras door een aantal straten van een wijkje en komen bij de spoorlijn die we volgen tot de verkeerslichten bij de tunnel onder de spoorweg. Direct na de tunnel rijden we de wijk in en komen we aan de andere zijde van de spoorlijn uit. Over een brug bereiken we de oever van de Klinkenbergerplas en volgen het pad tot we de plas verlaten en op de Haarlemmertrekvaart komen. Via de brug over het hoog over deze weg en het water van de Haarlemmertrekvaart lopende pad, rijden we de wijk Haaswijk van Oegstgeest in. We steken deze wijk in een rechte lijn langs een watering over en gaan de brug over van het Oegstgeesterkanaal.

We rijden via de President Kennedylaan en de Lange Voort naar de wijk Nieuw Poelgeest. Deze wijk rijden we door over mooie fietspaden naar de spoorlijn en

gaan dan rechtdoor de Merenwijk in. Enkele deelnemers haken na de spoorlijn af om langs de kortste route naar huis te rijden. De rest gaat mee naar ons eindpunt bij het buurthuis Op Eigen Wieken.



### **Volgende activiteit**

Donderdag 23 september 2021. Een sluitingsronde door het Groene Hart van ongeveer 25 kilometer. We verzamelen om 10:45 uur op het plein voor het Huis van de Buurt Matilo aan de Zaanstraat 126 in Leiden.

Opgeven deelname tot 21 september via [rienrijk@gmail.com](mailto:rienrijk@gmail.com) of telefoon 071-5221936

Groeten Rien