



## Door het bosrijke gebied van de Wassenaarse Landgoederen naar de Bijhorst.



folly in het bos



theekoopel op heuvel

Na enkele vroege buien trekt de wolkenlucht open en als we de weerprofeten mogen geloven zal er deze dag in Leiden en omgeving geen drup regen meer vallen. We gaan dan ook met een opgewekt gevoel naar de startplaats voor de tocht van vandaag. Gekozen is om te starten aan de voorzijde van het LUMC. Zeven personen die met een scootmobiel rijden hebben zich als deelnemers voor deze rit opgegeven. Voor de begeleiding hebben we deze keer een stevige bezetting met 5 vrijwilligers. Eén van de vrijwilligers is een oude bekende die door persoonlijke omstandigheden en de ellende van de corona pandemie bijna 2 jaar niet is staat is geweest om mee te gaan.

De meeste deelnemers vertrouwen niet helemaal de voorspellingen over het weer van deze dag en hebben gezorgd voor regenkleding. Later zal blijken dat zij niet ten onrechte de erg optimistische voorspellingen wantrouwden.

Omdat een paar deelnemers net voor vertrek nog even een toilet willen bezoeken starten we iets na 11:00 uur. We rijden over brede fietspaden langs de parkeergarage van het L UMC richting museum Naturalis en daarna langs de Leidse Hogeschool en enkele gebouwen van de Leidse Universiteit. Vervolgens naar de Haagse Schouwweg, langs het Valkenburgse meer en naar de werkzaamheden voor de aanleg van de Nieuwe Rijnlandroute (de toekomstige verbindingsweg tussen de A44 en de A4) naar Wassenaar.

We doorkruisen deze plaats tot we na enkele rotondes via een onverhard pad de route door de Landgoederen op gaan. We stoppen bij de grote vijver achter het Witte Huis, het voormalige gemeentehuis van Wassenaar. In de grote vijver met een spuitende fontein zien we het beeldje de Baadster van Carla Rutgers. We vervolgen onze tocht door de landgoederen met mooie bomen en struiken. Het gebied is verdeeld in delen die behoren tot Landgoed De Pauw, Backershagen en Rust en Vreugd.

Onze volgende stop is bij de theekoopel die hoog op een heuveltje staat tegenover een gebied met mosdijken. In dat gebied staat ook nog een folly die vanaf het pad en de dichte begroeiing niet goed zichtbaar is. Een folly treft men op meerdere landgoederen aan. Het zijn gebouwen of voorwerpen die geen echt nut hebben maar meer dienen als een soort aankleding van het gebied.

We rijden door en gaan naar de Menkenlaan. Vroeger stond hier de melkfabriek van Menken, nu is het een gebied waar enkele grote complexen met dure appartementen staan.



We moeten via een hek een doorgang tot een volgend deel van de route passeren. De ruimte die gecreëerd is, is nogal smal maar gelukkig zijn alle voertuigen net smal genoeg om er doorheen te komen. Aan het einde van een lange laan met rechts een aantal mooie landhuizen verlaten we dit deel van de Landgoederen en gaan we naar het tunneltje onder de N44 door en komen bij de plaats waar vroeger de dierentuin van Wassenaar was gevestigd. Deze is al jaren daar niet meer gelegen maar volgens niet bevestigde berichten zouden er nog enkele apen in het bosrijke gebied rondslingeren.



We volgen de Rijksstraatweg, vroeger de doorgaande weg van Wassenaar naar Den Haag, nu een parallelweg van de N44.

We rijden het Wassenaarse wijkje Kerkehout in en stoppen nog even bij de grote Joodse begraafplaats die al sinds 1906 bestaat en inmiddels ongeveer 5000 graven telt.

Dan gaan we door naar Hotel De Bijhorst van Van der Valk voor onze lunchpauze. Hoewel de voorzieningen en de toegankelijkheid van zowel het restaurant als van de in de kelderruimte staande toiletten goed is, duurt het toch nog even voor iedereen een plaatsje heeft gevonden aan de in het restaurant gereserveerde tafel. Om met een scootmobiel bij de toiletten te komen moet gebruik worden gemaakt van een lift en dat vergt enige stuurmanskunst en geduld. Ook wordt

tijd gebruikt om stopcontacten te zoeken om de accu's van enkele voertuigen te voorzien van wat extra power.

Als iedereen een zitplaats heeft gevonden worden de bestellingen opgenomen en wordt er daarna vrij snel uitgeserveerd. Terwijl we hoog en droog aan onze lunchgerechten zitten te knabbelen zien we dat er uit de donkere wolken een flinke plensbui valt. Gelukkig hebben we daar dan geen last van en al spoedig wordt het weer droog.

Als iedereen voldaan is rekenen we af. Dat neemt ook nogal wat tijd in beslag. Dit omdat de overigens zeer vriendelijke serveerster voor iedereen die met de pinpas betaalt, heen en weer moet lopen naar een printer achter de toonbank om de rekening per persoon uit te printen.

Het duurt daarna nog wel enige tijd voor iedereen weer buiten is en op of in zijn of haar voertuig zit maar dan kunnen we vertrekken voor onze terugweg.

We steken de N44 over en rijden over de Zijdedweg naar de ingang van het fietspad door de Landgoederen. Dit deel van het fietspad is onverhard maar levert voor geen van de scootmobielen een probleem op.



Na een stukje door het bos te zijn gereden komen we bij kasteel de Wittenburg. In de buurt van het kasteel waarin nu een hotel is gevestigd staat op een grasveld nog een beeldje van Hans Bainer, voorstellende een vrouw die een paar paashaasjes voert.



We volgen nog enige tijd het fietspad dat zich door de Landgoederen slingert en komen dan op het fietspad langs de N44. Hier hebben we wel wat hinder van het verkeer dat

over de N44 dendert. Het fietspad is echter goed te berijden, bijna geen hobbeltje in het strak gelegde asfalt. We rijden door en volgen de N44 tot we bij Tuincentrum de Bosrand de weg oversteken en vervolgens over de secundaire weg richting Leiden rijden. We maken een slinger door het gebied waar hard gewerkt wordt aan de realisatie van de Rijnlandroute en worden op dat stuk nog getrakteerd op een paar regenbuien. In het fietspad heeft men een doorgang gemaakt via een soort houten tunnel. Helaas is de toegang tot dat tunneltje voorzien van een forse hobbel in het wegdek waardoor de berijders van de scootmobielen een flinke klap in de rug krijgen bij het passeren van die hobbel. Iedereen komt er, soms klagend over pijn in de rug, verder zonder materiaalpech overheen.

We rijden de wijk Stevenshof binnen en gaan dan naar de Rijndijk waar we de brug over de Oude Rijn oversteken en de wijk De Lage Mors inrijden. We volgen de Diamantlaan en gaan verder naar de Vondellaan. Voor vandaag is dat het eindpunt van deze route. We nemen afscheid en alle deelnemers aan deze rit van 26 km gaan voldaan naar huis. En och, de wat vochtige kleding zal ook wel weer snel droog zijn.





Even rust onderweg



In de lift



Aan de lunchtafel

### **Volgende activiteit**

Donderdag 9 september 2021. Een korte tocht naar Oegstgeest en Warmond van ongeveer 15 kilometer. We verzamelen om 12:45 uur op het plein voor het Huis van de Buurt Op Eigen Wieken aan het Valkenpad in de Slaaghwijk  
Opgeven deelname tot 8 september via [rienrijk@gmail.com](mailto:rienrijk@gmail.com) of telefoon 071-5221936

Groeten Rien